

# Clubblad SOLIFER

37-4



15 december 2016

EEN UITGAVE VAN SOLIFER CLUB NEDERLAND



## SOLIFER

LOVES TO MOVE

## Van de Ledenadministratie

### Nieuwe leden:

A. Smidts  
T. Tahey

Ligusterweg 25  
Mergelkamp 11

3852 GX Ermelo  
47559 Kranenburg

### Opzeggingen:

S. Kooiman  
F. le Clerq

Illegaliteitslaan 11  
Kenau Hasselaarstraat 461

9727 EA Groningen  
4382 AS Vlissingen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email bij de secretaris en moet 3 maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar plaatsvinden.

Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, emailadres etc. graag doorgeven aan onderstaand adres.

Ledenadministratie Soliferclub Nederland  
secretaris@soliferclub.nl  
Didi Lindhout



Commodore Insignia - diepte 300 cm



feel  
free

## “Reizen is leven en leven is je vrij voelen”

Voel je vrij met Isabella! Vrij om te reizen, vrij om te leven, vrij om te genieten, vrij in je keuzes en vrij van zorgen. De veelzijdige collectie kwaliteits voortenten, luifels, kampeeraccessoires en kampeermeubelen van Isabella hebben een uniek design, perfecte pasvorm, doordachte functies en slimme details.



Kampeeraccessoires



Ambassador Seed - diepte 250 cm



Prisma - diepte 400 cm

Kijk voor de gehele collectie en meer informatie op  
[www.isabella.nl](http://www.isabella.nl). Isabella Nederland BV · [info@isabella.nl](mailto:info@isabella.nl) - 033-2541100

  
feel free



# SOLIFER

## Voorwoord

### Ons blad de komende jaren voor niets !!!

Wat is dat nu, dat blad snoepte toch het grootste deel van het lidmaatschapsgeld van onze vereniging op. Of wordt hier bedoeld dat we het voor niets maken, omdat niemand er in wil schrijven of dat niemand het leest.

Dat laatste is zeker niet waar, daarvoor hoeft je alleen maar door het blad heen te bladeren. Het blad staat vol interessante bijdragen van onze leden en als u dit leest, wordt het dus ook gelezen.

Dus moet het om de kosten gaan.

In deze tijd van Sinterklaas en de Kerstman worden overal cadeautjes uitgedeeld. Wilde onze drukker daarbij ook niet achterblijven en geeft hij ons de komende 3 jaar een flinke korting?

Bijna te mooi om waar te zijn, want wat is er werkelijk aan de hand. In de afgelopen jaren hebben we bij onze drukker een spaarpotje opgebouwd. Door de terugloop van het ledental hoefde er steeds minder bladen te worden gedrukt. Wel bleven we steeds het zelfde afgesproken bedrag betalen. Zodoende bouwden we een aardig spaarpotje op.

Door de wisselingen in bestuur en redactie was dit spaarpotje tot voorkort aan onze aandacht ontsnapt.

Nu hebben we afgesproken met de drukker dat we in een periode van 3 jaar dit spaarpotje gaan opgebruiken. Dit betekent dat ons blad, samen met de advertentie inkomsten, de komende jaren geen gat slaat in onze inkomsten.

Misschien toch niet echt een cadeautje, maar meer de beroemde sigaar uit de (vergeten) eigen doos.

Al met al toch goed nieuws in deze feestmaand. De redactie van uw blad wenst u dan ook fijne feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie of een volgende Solifer activiteit.

Hans en Gerrie



4	Van de voorzitter
6	Rallykalender
7	Van de AC
8-13	Herfst rally 2016
14	Techniek
16-17	Reisverslag Scandinavië
18	Rondje Slowakije

#### **VOORZITTER:**

Jaap van der Torre

#### **PENNINGMEESTER:**

Leo van Boheemen

#### **PR&SPONSORING:**

Jaap van der Torre (ad interim)

#### **REDACTIE:**

Didi Lindhout  
Jacob Dijkhuizen  
Hans en Gerrie Schoots

#### **DRUKKER:**

Editoo B.V. te Arnhem

#### **REDACTIEADRES:**

redactie@soliferclub.nl

#### **Deadline kopij maart nummer:**

15 februari 2017

## Heeft de Soliferclub nog bestaansrecht



Ik mag als voorzitter nog twee maal een bijdrage leveren aan het clubblad. In de afgelopen jaren heb ik mijn best gedaan om u over het reilen en zeilen van de Soliferclub te informeren. Uit eigen ervaring weet ik dat het lezen van een column alleen gebeurt als de

auteur iets te vertellen heeft of de kop boven het artikel de aandacht trekt. In dit geval heb ik voor een kop gekozen die de aandacht moet trekken.

In de afgelopen 36 jaar is het bestaansrecht van de Soliferclub niet ter discussie gesteld en wat mij betreft gebeurt dat in de komende 5 jaar ook niet. Maar er zijn wel zaken die ons bij de les moeten houden.

Een aantal punten wordt tijdens de komende Algemene Ledenvergadering 2017 in een Solifer actiepuntenplan (APP) aan u voorgelegd.

Om tot het APP te komen heb ik een oproep aan de leden gedaan actiepunten aan te dragen. Twee leden hebben aan de oproep gehoor gegeven en hun punten zijn in het APP opgenomen.

Een punt van aandacht is het aantal leden. Het is al eerder gezegd en met de huidige sterke basis kunnen we veel aan, maar als er geen leden meer bijkomen zakken we naar mijn mening door de bodem.

Op 12 november j.l. heb ik de algemene ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Caravan Club bijgewoond. Dit is mogelijk door de alliantie die wij als Soliferclub met de NCC in 2016 hebben afgesloten. Ook de NCC heeft met een constant dalend ledenaantal te maken. Dit was aanleiding voor het bestuur om waar mogelijk in de kosten te snijden en nieuwe wegen in te slaan. Naar wat ik tijdens de ALV begreep met de nodige positieve gevolgen.

Langs deze weg wil ik de adverteerders in ons clubblad bedanken. Fijn dat u in ons mooie clubblad iets van uw bedrijf heeft laten zien. Door het adverteren heeft u een financiële bijdrage aan de club geleverd en naar wij hopen ook voor uw bedrijf en / of organisatie.

Ik wil ook de mensen bedanken die lid van onze club willen zijn en op hun eigen wijze een bijdrage aan de club leveren. Dat geldt ook voor de mensen die afscheid van de club hebben genomen. Daaronder zijn leden van het eerste uur, we zullen hen missen.

Ook de leden van commissies en bestuur wil ik bedanken voor hun bijdrage in 2016. Het was een genoegen om met jullie te mogen samenwerken.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2017 zal ik de bedankjes ook uitspreken en hoop ik u in levende lijve te mogen ontmoeten. In het kader van goede contacten onderhouden hebben we voor de nieuwjaarsreceptie leden van het bestuur van de NCC, Kabclub, Polarclub en de familie Martens uitgenodigd. Op weg naar de feestdagen wens ik u al het goede toe en ik zie er naar uit om u op een activiteit te mogen ontmoeten.

Jaap van der Torre

comfort camping  
**SEEBURGER SEE**  
www.campingseeburgersee.com

**Beek en Hei**  
RUST EN NATUUR CAMPING

*Kamperen op een unieke plek  
in het hart van de Hoge Veluwe,  
zoals kamperen bedoeld is!!*

Heideweg 4 • 6731 SN Otterlo • tel. (0318)591483  
info@beekenhei.nl • www.beekenhei.nl



Triorep is al méér dan 30 JAAR!  
Gespecialiseerd in ondersteltechniek



Triorep BV  
Glashorst 102a  
3925 BV Scherpenzeel (GLD)  
Tel: 033-277 88 66  
[www.triorep.nl](http://www.triorep.nl)

## De Alliantie met de NCC

In het voorwoord maak ik melding van het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de NCC. Een week later opnieuw in gesprek met de NCC. Dit keer voor een evaluatie bijeenkomst betreffende de Alliantie overeenkomst tussen de NCC en diverse camper en caravan clubs waaronder de Soliferclub Nederland.

Namens de Soliferclub was ik daar met Christine en Jan Molenaar van de partij. Het was een, in mijn ogen, nuttig overleg waarbij een ieder zijn verhaal kon doen. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) zaten aan tafel. De NKC heeft in Nederland 41000 (eenenveertigduizend) leden. Het ledenaantal blijft gestaag groeien, mede door de stijgende verkoop van kampeer auto's.

Over de Alliantie overeenkomst die de Soliferclub Nederland met de NCC heeft afgesloten zijn de leden voor en na de algemene ledenvergadering van april 2016 geïnformeerd.

## Van de Secretaris

Het is inmiddels november geworden. De warmte van de afgelopen maanden heeft plaatsgemaakt voor regen, hagel en wind.

De lucht boven zee is gitzwart, er zal wel weer een bui onderweg zijn.

Wij hebben met de club een leuke herfsttrally gehad in Woudenberg. Een regio met steden als Utrecht en Amersfoort binnen handbereik.

Aansluitend hebben Jan en ik nog een week in Eersel doorgebracht op Ter Spegelt. Een camping die in de laatste week van oktober nog behoorlijk bezet was omdat het zuiden herfstvakantie had. We hadden nu eens niet de idee dat wij de enigen waren die nog wilden kamperen in Nederland.

Op de terugweg gingen we nog even langs bij Van Vliet. Zij hebben nauwelijks Solifers staan; wat binnen komt wordt snel verkocht.

Ik ben er weleens benieuwd naar hoeveel Solifers er nu eigenlijk nog rondrijden in Nederland.

Wij zijn nog op zoek naar een penningmeester. Met belangstellenden voor deze functie zouden wij graag in contact komen. Wellicht een leuke uitdaging voor leden die bekend zijn met cijfertjes etc.

Didi Lindhout



Via de website van de NCC is het mogelijk om als deelnemer van de Alliantie een reservering voor een NCC kampeerterrein te maken. Via de home page [www.ncc.nl](http://www.ncc.nl) gaat u op het kopje clubterreinen staan en vervolgens verschijnt er een blauwe balk met links de kop reservering NCC terrein voor Alliantieleden.

Jaap van der Torre



## Rallykalender

### Kerst- en Nieuwjaarstref

Op camping de Paalberg vanaf donderdag 22 december 2016 tot zondag 8 januari 2017. Eerder of later komen en eerder of later vertrekken is natuurlijk mogelijk en het is een tref dus familie en vrienden zijn ook welkom. Nadere informatie in dit clubblad, het clubblad van september en op de website.

### Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2017 in restaurant "de Paalhoeve" op het campingterrein van de Paalberg. Aanvang 15.30 uur en om 18.00 uur is er gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijk buffet.

### Vergadertref

Op zaterdag 8 april 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in "het Proathuus" op camping "de Waterjuffer" te Harfsen. Er is in de week voor als ook in de week na de vergadering gelegenheid om te kamperen.

### Meirally

22 tot en met 30 april 2017. Deze zal plaatsvinden op Recreatiepark Bloemketerp in Franeker en wordt georganiseerd door Ria Lammers. Voor nadere informatie zie elders in dit clubblad, het clubblad van september en de website.

### Rondje Slowakije

Van 9 tot en met 30 september 2017. Deze reis wordt georganiseerd door de campinghouders van de 3 campings die wij gaan bezoeken. Vanuit de SCN wordt de reis begeleid door Jannie van der Torre en Lilian van der Hout. Nadere informatie vindt u in dit clubblad, in het clubblad van juni en september en op de website.

### Herfstrally

Van 16 tot en met 22 oktober 2017. Deze wordt gehouden in of nabij Drunen en wordt georganiseerd door Corrie en Paul van Wijk en Marianne en Matty van Keulen. Nadere informatie over deze rally zie elders in dit clubblad.

Namens de AC Jannie van der Torre-Hoek

**SOLIFER**  
Om uw voordeel mee te doen  
[www.ScandicCaravans.lu](http://www.ScandicCaravans.lu)

Werkplaats en magazijn:  
Glashorst 102A  
NL-3925 BV SCHERPENZEEL  
M +31(0)619712256  
mail [info@ScandicCaravans.nl](mailto:info@ScandicCaravans.nl)

*PAX handdoekdrogers  
Reparatie en Onderhoud  
Onderdelen en Advies*

## Kerst- en nieuwjaarstref

Zoals gemeld wordt deze wederom op camping de Paalberg te Ermelo gehouden. Ermelo ligt aan de rand van de Veluwe met zijn mooie bossen en heidevelden. Vanaf "De Paalberg" kunt u eindeloos fietsen op schitterend aangelegde fietspaden. Met het bekende knooppunten netwerk zijn er mooie tochten te maken.

De Schaapskooi Ermelo is op loopafstand van de camping en het is altijd leuk om daar te gaan kijken en in het erbij gelegen bezoekerscentrum iets te drinken.

Er zijn diverse mogelijkheden voor het maken van uitstapjes vanaf de camping.

Ermelo en Putten zijn twee gemoedelijke Veluwse dorpen waar u prima kunt winkelen. Harderwijk ligt op 10 km. afstand en is een leuk oud Zuiderzeestadje. Elburg en Spakenburg zijn ook twee heel aantrekkelijke oude Zuiderzeestadjes waar u de sfeer van vroeger nog heel goed terug kunt vinden. Beide plaatsen liggen op ca. 45 autominuten van de camping.

Sinds half mei 2006 is er een wijngaard in Ermelo en wel Wijngaard Telgt aan de Telgterweg.

De wijngaard is ruim 1 ha. groot en er staan 2400 druivenstokken.

In totaal zijn er 9 soorten aangeplant, waarvan 3 soorten tafeldruiven.

Museum Het Pakhuis is een centrum voor Erfgoed, Natuur & Milieu. In het archeologisch en natuurhistorisch museum kan je op expeditie door het verre verleden van Ermelo.

Zo zijn er vuurstenen, scherven en botten van mammoeten te bekijken, voelen en ruiken.

Het centrum verbeeldt de geschiedenis van Ermelo en de verbintenis van de bevolking sinds de oudste tijden met het omringende landschap. Ermelo als groene gemeente, nu en in de toekomst, is een logisch vervolg op deze geschiedenis.

Ook kunt u een bezoek brengen aan Kampeerwereld Hendriks die op 10 minuten rijden van de camping ligt waar ook een gezellige kerstmarkt is.

Het is een tref dus familie en vrienden met andere kampeermiddelen zijn ook welkom. Heeft u zich nog niet aangemeld doe het dan snel via het inschrijfformulier op de website of met een mailtje aan ondergetekende, [janniehoek@ewetel.net](mailto:janniehoek@ewetel.net) ook als u alsnog wilt deelnemen aan het buffet na de nieuwjaarsreceptie op 7 januari kunt u dat nog melden tot 20 december.

Namens de Activiteiten Commissie  
Jannie van der Torre-Hoek

## Van de AC



### Interrally 2019

In de bestuursvergadering van 19 oktober 2016 gehouden in Woudenberg is besloten om de SOLIFER Interrally 2019 te houden.

Dit is een vervolg op het aanvaarden van de vlag die Maartje en Joop Kruijs in ontvangst hebben genomen tijdens de 14e Interrally in Zweden. Een mooi verslag hiervan staat in ons onvolprezen clubblad van september 2016.

Aansluitend heeft de AC tijdens de herfst rally in Woudenberg dit besproken en wij gaan ermee aan de slag.

Wij beginnen vanzelfsprekend met het zoeken naar een camping. Een eerste camping ga ik bekijken op 19 november as. in Zeewolde. Het lijkt nog ver weg allemaal maar het jaar 2016 loopt al op zijn laatste benen en vervolgens schrijven wij het jaar 2017 op.

Wij hebben besloten om met zijn drieën te beginnen en tijdens de vorderingen vragen wij vanzelf assistentie hierbij.

### Vergadertref 2017

De jaarvergadering wordt gehouden in 't Proathuus op de camping Waterjuffer in Harfsen met de mogelijkheid om na afloop aan het buffet deel te nemen. Hierover heeft al een stukje gestaan in het septembernummer geschreven door Lilian van der Hout. Behalve de mogelijkheid om hier een weekje kamperen aan vast te knopen bekijk ik op dit moment of het mogelijk is een bedrijfsbezoek te brengen aan de fietsfabriek GAZELLE in Dieren. Begin van het jaar zal het inschrijvingsformulier op de website komen.

### Enquête van de Herfst rally

Een groot aantal formulieren hebben wij terug gekregen. De algemene opmerking is dat het een leuke herfst rally is geweest. Ik heb het niet geturfd maar de rondvaart staat bovenaan. Leuk was de opmerking dat er te weinig happy hours waren. Het weer werkte hier niet echt aan mee. De overige op- en aanmerkingen zullen wij gebruiken voor de toekomst. Bedankt voor het invullen.

Jan Molenaar  
Voorzitter van de AC

## Maitiid in Frjentsjer

Vrijdag 21 april tot zondag 30 april 2017

Wij gaan zoals jullie al konden lezen naar camping Bloemketerp in Franeker. Wij hebben de beschikking over twee velden van ieder 17 plekken. De prijs per nacht is € 18,00 voor twee personen, 1 persoon betaalt € 15,00 en een persoon meer € 3,50.

Kinderen en huisdieren kosten € 3,00 en douche muntjes zijn € 0,50.

Stroom 10 ampère en er is wifi.

De precieze volgorde voor het programma staat nog niet vast en bij het maken van deze kopij heb ik nog niet alle informatie binnen. Wat wij in ieder geval gaan doen zijn de volgende activiteiten:

- Een dagje Harlingen al dan niet op de fiets en wanneer de sleepboot de Holland in de haven ligt kan die misschien worden bezocht. Het is nu nog niet zeker of zij in de haven ligt. Het is geen stoomschip zoals ik eerst schreef maar het is een van de laatste varende dieselmotoren van Stork.

- Een rondleiding door Achlum, koffie en koek en een bezoek aan de Kafilachocoladefabriek.

- Het oudste werkende Planetarium ter wereld van Eise Eisinga.

- Een gps puzzeltocht te voet of op de fiets door Franeker.

- Een gezamenlijke buffet maaltijd.

- Een ochtendje zwemmen en wellicht kunnen wij een keer gaan bowlen.

- Het Poptaslot in Marsum. Dit is een uniek landgoed waarvan Dr. Popta bepaalde dat het huis na zijn dood niet meer bewoond mocht worden. Nu na ruim 300 jaar is het 17e en 18e eeuwse interieur geheel bewaard gebleven.

Verder zijn er nog veel meer andere activiteiten mogelijk zoals bv het Keatsmuseum en museum Martena in Franeker. De stad Leeuwarden met diverse musea. Varen en fietsen en zelfs wadlopen.

Al met al is er heel veel te zien en te doen in de omgeving en ook zeer geschikt voor kinderen.

Via de website kunt u zich inschrijven en daar staan ook de kosten voor de verschillende activiteiten.

Voor meer info of vragen is een mail naar Met.lammers@gmail.com verreweg het handigst.

Ria Lammers

**SOLIFER**  
Loves to move



## Herfstrally 2016

Het was op een mooie zonnige zondagochtend 16 oktober dat Jan Molenaar aan Louise vroeg wil jij een stukje voor het clubblad schrijven. Natuurlijk Jan, geen probleem.

Wij waren met 29 equipes op 3 mooie groene grasveldjes op camping de Heigraaf in Woudenberg. De opening was op de zaterdagavond, we moesten verzamelen in de Middenzaal van de Feesterij. Wij waren wat later en bij het naar binnen- en rond kijken waar we moesten zijn, dachten we dat er een wedstrijd klaverjassen of zo iets dergelijks was. Ronde tafels vol met mensen met koffie en een petit fourtje met het logo van de soliferclub er op. Na het mededelingen praatje van de animator/voorganger en de opening van Jan en Gea ging de bar open en werd het een staande receptie. Gezellig om iedereen weer te spreken.



Zondagmiddag was het om 13.00 uur verzamelen bij paleis Soestdijk. Bijna iedereen weet hoe daar altijd het defilé was met Koninginnedag, de bloemen op het bordes en zwacierende koninklijke familieleden. In het paleis was er gelegenheid om je tas en jas op te hangen en daarna kon je mee met een gratis rondleiding. Ik zat in de groep met als gids een aristocratische dame, compleet met bijpassend rokje, schoenen en jasje. Het zou zo kunnen zijn dat zij met prinses Beatrix geknikkerd heeft. Zij vertelde over hoe het paleis ingericht was. Er zijn nog enkele kamers met originele gordijnen, vloerkleed, tafeltjes en verlichting. Er zijn veel meubels en schilderijen naar paleis het Loo gebracht, daar is nu een tentoonstelling van en over Anna Paulowna. Je kreeg een indruk van hoe de familie geleefd heeft. Het is heel ondiep, dus er is een gang en daar liggen de kamers aan. Enkel glas en dus altijd koud. Behalve op de werkkamer van prins Bernard, daar was het altijd 27.9 graden.



Het koffie, thee en fris drinken bij de oranjerie na afloop was een komische act. Appeltaart was er niet, maar wel worteltaart. Bestelde je iets dan was het spannend of je iets kreeg, wat je kreeg en als laatste wat je moest betalen. Naderhand kregen andere klanten wel appeltaart.....  
En er waren zelfs mensen die bleven maar wachten en wachten. Zij besloten om weg te gaan en echt waar, gelijk daarna kwam de koffie en de ice tea.

Om 16.30 uur was er een happy hour lekker in het zonnetje, zoals altijd veel beppe en kleppe dus super gezellig.

Maandag een vrije dag. Ter eigen invulling. Het was super weer en de omgeving leent zich voor uitstapjes op de fiets of met de auto.

Dinsdagochtend was er de boottocht door de Amersfoortse grachten. Het parkeren was geregeld door Gea, nl bij haar eigen afgesloten parkeerterrein achter haar appartement. Super dichtbij en gratis! De boottocht wordt gedaan door vrijwilligers, een kapitein en een gids. Leuke verhalen onderweg en je ziet de stad vanaf de waterkant. Bruggetjes die niet al te hoog zijn, bomen die in het water hangen, duiven die de mooiste plekjes hebben ingenomen en daar braaf zitten te kijken. Langs het woonhuis van Mondriaan en een huis met paarse ramen. Het was bijna een uur informatie. Heel erg leuk!



Daarna eventjes vrij om ergens te gaan zitten lunchen of bij de Hema je meegenomen brood te nuttigen. Om 14.00 uur werden we verwacht bij bierbrouwerij de Drie Ringen. Een leuke zaal met bar en drie ketels. Knusse inrichting en een barman. Sommigen gingen een drankje halen en toen werd er gezegd, door de barman.....bij deze rondleiding zitten 2 gratis consumpties! Daarna werd de rij aan de bar een stuk langer. Er werd verteld over de historie, hoe bier wordt gemaakt en vragen beantwoord, daarna was het tijd voor het tweede gratis drankje. Er wordt nog maar weinig gebrouwen, er is een vacature voor bierbrouwer. Voor zover bekend kan je nog reageren. Er waren nog wat foto's te zien en je kon kijken in de lagerkamer, daar blijft het bier een week of 8 tot 12 staan onder druk om de koolzuur er aan te binden. De eiwitten die nog in het bier zitten zorgen dan voor het schuim bij het uitschenken.





Bij het naar de camping rijden werden we allemaal verrast door een mega heftige regenbui. Heel veel water en ik denk dat we allemaal weer visioenen kregen van heeeeeel veeel bagger en er niet uit kunnen rijden. Het viel heel erg mee, maar dat was achteraf.

Morgen weer een vrije dag, maar er is ook regen voorspeld.

Nog even terug komen op de regen en de modderplekken. Afgelopen nacht heeft het weer veel geregend en niet alles is gras dus er staan veel caravans in het water en er zijn veel plassen. Maar het zakt wel snel weg. Geen déjà vu gevoel, wat mij betreft.

Op woensdagmiddag is er een wandeltocht gepland. Rondje om het meer en koffie drinken op NCC terrein den Treek. Ik loop niet mee en moet het dus doen met verhalen van anderen.

Ze werden leuk ontvangen door de beheerders en in de ontvangstruimte kregen ze koffie en thee plus een leuke uitleg over de NCC en de camping.

Op de donderdag was er een bezoek gepland aan het Nationaal Militair museum in Soest. Een prachtig groot gebouw met veel grond er omheen. Binnen een enorme ontvangsthall en als je de gele strepen volgt mis je niks. Wat mij het meeste bij is gebleven zijn de 12 verhalen verteld door 12 militairen. In een zaal met hokjes en een tv scherm in die hokjes was een diversiteit aan verhalen. Wat te denken van die ene vrouw die straaljager piloot was, of van die straaljager piloot die gered is door zijn schietstoel, die stoel hing boven dat hokje.....

Veel oude vliegtuigen en allerlei tanken of tanks? In ieder geval veel kilo's ijzerwaar.

Wat ik storend vond waren al die tafels met modelbouw wat ook nog eens niets te maken had met militaire zaken.

Er was nog een groot buitenterrein met een speeltuin, een stuk waar een tank rond reed.

Donderdagmiddag geen programma en geen happy hour want het regent.



Het programma voor de vrijdag was 's avonds het buffet. Maar over de dag zag je al verschillende voortenten en luifels opgeruimd worden en alles was droog want het zonnetje scheen. Het buffet was keurig verzorgd. Koud buffet met verschillende salades, er was rekening gehouden met de vegetariërs en er was een salade lactose vrij. Er was ham met meloen en stokbrood met kruidenboter. Het warme buffet was met frietjes, heerlijke aardappelpuree en ouderwets draadjes vlees. Lasagne en stukjes kip. Lekkere groente a la rata-touille en een halve zalm zo lekker gegrild of gebakken. Alles was heerlijk en verzorgd. Als nagerecht koffie of thee met een bonbon.

De sluiting was op zaterdag ochtend 9.00 uur!!! Iedereen vond dit te vroeg, maar het kon niet anders met de camping. Maar iedereen was gewoon op tijd. Koffie of thee met een gevulde koek of gevuld speculaas en iedereen kletste weer geanimeerd met elkaar. Gezellig tot het eind van de rally.

Jan hield nog het afsluitende praatje, de camping kreeg natuurlijk een Solifer vaantje en Gea werd bedankt met een aardigheidje van de Activiteiten Commissie. En Jan die kreeg gewoon niks, dat was een dag eerder besloten in de commissie vergadering. Hadden we dat maar geweten.....

Jannie vertelde over de Kersttref op camping de Paalberg en de nieuwjaarsreceptie. En Ria, die haar stembanden nog wakker moest schudden, vertelde over de Meirally die in april 2017 wordt gehouden. Er staken best veel handen omhoog bij de vraag wie gaat er mee? Leuk en gezellig, volgens mij iets om weer naar uit te kijken.

En daarna naar huis en het zonnetje scheen bij ons lekker op balkon met uitzicht op "onze rode boom". Zo zie je maar, het was een echte herfstrally!!!!!!!

En oh ja.....

Bij de kerkdienst werden de gasten van de Soliferclub genoemd en welkom geheten.

De honden mochten alleen maar voorop de camping zijn, wat een mazzel voor ons dat wij ook vooraan mochten staan.

Er was een voordeur die niet meer afsloot.

Er te weinig happy hours waren. Regen en kou hielden dit tegen.

De deur bij het toiletgebouw eerst zo zwaar ging dat na reparatie iedereen de deur bijna eruit liet lopen.

Vroeger als je zin in een praatje had, deed je de motorkap open. Nu ga je de tv schotel richten en heb je zo 6 man er om heen staan.

Goof voor het eerst mee deed met een rally (de pup van Marianne en Matty)

En bij nakijken van de rekening bleek dat je ook voor een hond had betaald. Daar ging je Solifer voordeel.

Menig militair hart harder ging kloppen bij het zien van al die vliegtuigen en zo en er waren genoeg toehoorders, dus.....

Antoinette niet alleen haar pols had gebroken, maar bij controle in het ziekenhuis bleek er ook een breuk in haar bovenarm. Hoeveel pech kan je hebben.

Louise en Willem Poppes



# Stroomgebruik in de koudere jaargetijden

Tijdens de herfst rally van oktober 2016 bleek dat het kennelijk niet voor iedereen duidelijk is dat stroomgebruik op veel campings aan verbruikregels is gebonden.

Stroomuitval is enkele malen tijdens de rally voorgekomen.

Vanuit de TC willen we een toelichting geven over stroomverbruik in relatie tot de stroom die geleverd kan worden door het camping netwerk.

## Toelichting

In de thuissituatie hebben de meesten van ons te maken met een stroomaansluiting van circa 25/-35 ampère; in de meterkast wordt die aansluiting onderverdeeld in een aantal groepen (de aantallen groepen zijn sterk afhankelijk per woning). Elke groep is meestal in staat om 16 ampère te leveren, soms ook 10 ampère. Die hoeveelheid ampères zijn van belang voor de hoeveelheid stroom die geleverd kan worden op de stroompaal.

## Table ampere / wattage

De rekensom van ampère naar wattage bij 230 volt is als volgt

Ampere		Volt	Te gebruiken Watt
16	X	230	3680
10	X	230	2300
6	X	230	1380
4	X	230	920
2	X	230	460

Op veel campings is er veelal eenzelfde opbouw van de stroomverdeling als thuis.

Er zijn diverse verdelingen mogelijk, zoals per veld, stroompaal of combinaties daarvan, de keuze van verdeling is door de campingbeheerder vastgesteld.

Veelal is die verdeling terug te vinden op een plattegrond van de camping dan wel op te vragen, bij de camping receptie.

In Woudenberg was de verdeling per half veld of zo iets, wat tot gevolg had dat als de op de plattegrond aangegeven 6 ampère per standplaats overschreden werd, halve velden stroomloos werden.

Als ieder zich aan de 6 ampère (op de camping Heigraaf) zou houden, dan mag je verwachten dat het bij elkaar opgetelde gebruik niet tot overbelasting en dus stroomuitval leidt.

Anders gezegd, als er één campinggast binnen de limit blijft, maar een of meerdere gasten meer gaat gebruiken, kan dat meerdere ervoor zorgen dat de zekering er uit gaat in een verdeelstation, en ieder die op dezelfde groep is aangesloten heeft dan geen stroom meer.

Anders is het als elke stroompaal apart is gezekeerd, dan is alleen het eigen verbruik van belang. (Deze situatie was dus niet zo op de Heigraaf).

Om overbelasting van de stroom aansluiting te voorkomen, doe het volgende: Tel de wattages van alle stroomverbruikers, per caravan, bij elkaar op en kijk wat het betreffende aansluitpunt aan kan als verbruik. (Zie aanwijzing hier voor)

De verbruik (watt) gegevens staan meestal op het apparaat aan de onderzijde, denk in dat verband aan koelkast, verwarming op elektra, koffieapparaat, waterkoker en wat er zoal meer in de caravan stroom gebruikt (kan gebruiken) voor bv de koelkast, kijk in de gebruiksaanwijzing.

Als je twijfelt aan het totale gebruik, zet dan een verbruiker (tijdelijk) uit, om zeker te zijn.

## Ervaringen met de Alliantie NCC-SCN

Tijdens de laatste ledenvergadering kwam het voorstel van het Bestuur om in te stemmen met een voorgenomen alliantie met de NCC. Wij hadden wel enige bedenkingen/opmerkingen maar hebben ingestemd met dit voorstel.

Nu, na een daadwerkelijke praktische ervaring op een NCC terrein, kunnen wij niet anders constateren dan dat dit een verrijking van het SCN lidmaatschap is.

Wellicht kan het ook zo zijn dat wij zowel met de beheerders Bella en Henk Mulder, als met de locatie van Belt-Schutsloot het erg getroffen hebben, een feit blijft dat de faciliteiten alsmede de overige voorzieningen zich kunnen meten met een \*\*\*\* camping.

Het sanitair alhier was niet alleen schoon, maar ook zeer praktisch. De terreinen zijn open van 1 april tot 1 oktober en hebben om die reden het heren urinoir buiten achter het gebouw bij het chemisch toilet terwijl de toiletten aan de zijkant van het toiletgebouw zijn. Binnen zijn dan de douches en wastafels. Iedereen trekt de schoenen uit voordat hij binnengaat zodat er geen blubber of grasresten in de douches komen. Goed warm water voor de douches en voor de afwas is het water zelfs heet te noemen.

Men beschikt alhier over (vrij te verkrijgen) surfplanken en een kano tegen een dagvergoeding van € 2,- terwijl een punter of kleine sloep kan worden gehuurd (inclusief de brandstof € 30 per dag)

Wij hadden de beschikking over 10 amp, waar wel een meter tussen de caravankabel en het aansluitpunt komt (0,42 per KWH). Afrekenen na 1 (zeer warme) week kwam inclusief intensief airco gebruik op € 12,60

Verder is de schotel ontvangst goed uit te richten en is de vrije wifi zeer behoorlijk.

Met in de directe omgeving van de Wieden (alwaar de camping ligt) hebben wij Giethoor, Dwarsgracht, Blokzijl, Zwartsluis, de Weerribben, Schokland (met oud Emmeloord) en Staphorst bezocht.

Het is voor ons voor herhaling vatbaar met dank voor het initiatief om tot deze alliantie te komen!

Jan en Annie Kranendonk

# Van Vliet

## CARAVANS B.V.

KROMWIJKERDIJK 8, WOERDEN • TELEFOON 0348 - 41 22 80

DEALER VAN:  
ADRIA, HOBBY, KNAUS,  
FENDT, LMC, SOLIFER

Voor  
vakantie-  
plezier!

- Verhuur
- Onderhoud
- Schadeherstel
- Kampeerwinkel



[WWW.VANVLIETCARAVANS.NL](http://WWW.VANVLIETCARAVANS.NL)

## Een sentimental journey met niet geplande afloop

We hadden dit jaar besloten nog een keer een "rondje" Zweden/Finland te doen, zo'n 5000 km.

Gezien onze leeftijd moet je zo langzaam de "rondjes" wat afbouwen naar minder kilometers.

Wij zijn geen mensen om lang op een plek te verblijven, maar ja, de jaren gaan tellen.

Als lid van de Zweedse caravanclub heb je flinke kortingen op de diverse Ferries en sta je op hun clubterreinen.

Onze reis begon 28 mei richting Kiel, met de nachtboot naar Göteborg. De reis was ontspannend, er was lekker eten, en we genoten van een goede nachtrust.

De eerste etappe noordwaarts ging naar het clubterrein in Månganbaden, (297 km). Hier enkele dagen gestaan met prachtig weer.

De volgende stop was Sveg via de E45. Dit is de hoofdroute Noord/Zuid voor het vrachtverkeer.

Wat ons opviel op deze route, zo hier en daar stonden op parkeerplaatsen campers met lonkende dames aan boord. Ik denk dat die zo de vrachtwagenchauffeurs op deze "updown" route wat fleur wilden geven.

Sveg heeft niets te bieden dus door naar Försö met een mooie camping op een schiereiland. We hadden het "rijk" alleen, tot er 's avonds 17 campers binnen rolden van de CC Holland, maar die waren 's morgens weer vroeg weg. Behalve wij,... want de mover bleef hardnekkig op de band staan.

De plaatselijke service kon niets doen, "POWR MOVER" was voor hun een onbekend merk.

Het systeem werd van de band geplaatst, zodat we verder konden. Gelukkig is dat hier in Scandinavië geen probleem, geen gemanoeuvereer om op je plek te komen, je hebt de hele camping voor jezelf.

De volgende bestemming was Dorotea, met bezoek aan de fabriek.....maar het was daar verdacht stil, oude bekenden waren "vervroegd" gepensioneerd, het had geen uitstraling meer, dus "adjö Solifer van".

Onze route vervolgd via Alvsbyn (prachtige camping) naar Pello, voor de grensoversteek naar Finland.

De bomen worden al kleiner, je merkt dat je de poolcirkel nadert. Ons volgende doel is Södänkyla waar een Quilt vriendin van Wil woont. De landkaart gaf 2 routes aan, snelle route 300 km, echter een



kortere 120 km zonder wegnummer.

Wat doe je dan?.... Nou dat hebben we geweten: na 30 km werd de route een verharde zandweg, 70 km lang, je hebt een Solifer dus door kachelen. Als extra surprise komen we halverwege een grote vrachtwagencombinatie tegen vol met boomstammen! Oei, hij wil niet opzij, ik ook niet, ook niet de greppel in. Toch proberen rustig te blijven en na wat discussie (in het Fins), konden we met wat gemanoeuvereer elkaar passeren. Als dank gaven we hem een houten Hollandse klomp, daar was hij erg blij mee, kiitos!!

Je hebt altijd wat souvenirs aan boord, en dat heeft ons vaak goede diensten bewezen.

Bijna bij onze vrienden, moesten we nog even 10 km een bospad op, so what??

We hebben hier ook weer enkele heerlijke dagen in de rimboe doorgebracht.

Uitgerust verlaten we ons hoogste punt van de reis richting Kuusamo, een wat eentonige route met nog sneeuw, natte bossen en mooie meren. Gezien het jaargetijde (half juni) zagen we veel rendieren met jongen van 2 à 3 weken langs de wegen, dus opletten geblazen. Wat opviel dat ons weinig auto's passeerden, ze bleven achter je rijden, mag je als eerste de klap opvangen als er rendieren plots oversteken!

Kuusamo is een toeristisch bolwerk. Het hele jaar door! Wandeltochten b.v. (berentocht van 150 km), kanoën over woeste rivieren, wild spotten, wintersport etc.



We kochten hier gedroogd rendier vlees, wat veel gebruikt wordt door wandelaars tijdens hun tochten en op de camping een van oude boomschors gemaakt vogelhuisje dat in de tuin zijn bestemming zou krijgen.

We vervolgen onze tocht naar Lentiira holiday village, waar we al vaak 's zomers en 's winters zijn geweest. In 1981 met de Soliferclub, 17 caravans, onze eerste clubreis.

We kennen de familie dus al ruim 30 jaar.

Het gebied ligt ca. 30 km van de Russische grens. Door de grensbewoners wordt over en weer druk gebruik gemaakt van de koopjes. De Finnen halen wodka en tanken diesel voor € 0,49 en de Russen lopen de Lidl supermarkt plat. Het is ook een zeer wildrijk gebied, beren, veelvraat, wolven en wilde rendieren. De business van onze vrienden is in de herfst "het zich verhuren als gids" voor rijke Russen en Duitsers die komen jagen. Afgelopen jaar mochten er 15 beren worden afgeschoten, alleen al in hun gebied! Maar het jagen is niet meer wat het was.

Tegenwoordig hebben de jachthonden een GPS halsband om. Als een beer is gelokaliseerd houden de jachthonden het dier in bedwang, de jager hoeft alleen naar de locatie te gaan en pang...pang, jawel dus geen jagen meer!!

Terwijl in NL code oranje van kracht was, hadden wij tijdens ons verblijf in deze ongerepte natuur mooi weer met een strakke blauwe lucht.

Alles naar wens tot dat..... Wil tijdens een wandeling op het terrein door een jachthond werd aangevallen.

Hierbij werd ze aan de arm zo ernstig verwond dat de eerste hulp werd ingeschakeld.



De ambulance was er na 3 kwartier...toen 120 km naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Operatie perfect verlopen, maar we moesten daarna nog 2x terug komen voor controle.

Het advies was om verdere behandeling in een Nederlands ziekenhuis te doen.

Dat betekende dus einde vakantie. Het plan was om bij Vaasa de Botnische Golf over te steken terug naar Zweden. Dan langs de kustlijn van de Botnische Golf afzakken, om wat clubterreinen van de Zweedse caravanclub te bezoeken en zo richting Göteborg te rijden voor onze Ferrie richting Kiel. Maar dat viel in het figuurlijke water.

De snelste route was naar Turku, daar de Ferrie naar Stockholm, en vandaar naar Göteborg voor onze boot naar Kiel.

We kregen geweldige service van het ziekenhuis in Kajaani, zij hadden voor onderweg 2 afspraken geregeld in het ziekenhuis van Kuopio en Turku.

In Kuopio/Nilssia hadden we nog een afspraak met vrienden om de midzomer te vieren, dat paste nog mooi in de terugreis.

We moesten weer de nodige kilometers over een bospad naar hun vakantiehuis dat mooi gelegen is aan een meer.

Het midzomerfeest is een geweldige belevenis om mee te maken. Het sauna gebeuren met berkentakken, het midzomervuur, de uitgebreide BBQ, vrienden/buren die met hun bootje langs komen vaak met muzikanten, etc. en de zon die niet ondergaat.

Ook deze happening loopt ten einde, herinneringen blijven. Vaarwel Finland.

Na de oversteek, Turku - Stockholm, richting Göteborg. We wisten dat we langs Vårgårda zouden komen, waar 14 dagen daarna de Internally zou plaats vinden.

We hebben er 2 dagen gestaan, even sfeertje proeven. De camping is duidelijk al ingericht als evenementencamping. Tijdens ons verblijf was er een hondenshow van een bepaalde club, en er was een motorclub. Slim idee om voor trefte te zijn ingericht in een groot land met al die afstanden.

Na een voorspoedige reis huiswaarts, gingen we de volgende dag naar Harderwijk naar het St.Jansdal Ziekenhuis, waar reeds een afspraak voor ons was geregeld. Daar is de behandeling van Wil prima voortgezet. De wond is nu zodanig genezen dat er geen verdere zorg meer nodig is.

Zo is onze (laatste) Finland/Zweden reis wel erg indrukwekkend verlopen.

Wil & Fons Wassing

## Rondje Slowakije 3

De belangstelling om aan deze reis deel te nemen is groot. Oorspronkelijk was het aantal equipes dat kon deelnemen beperkt tot 20 maar er zijn nu al 24 equipes geregistreerd als belangstellenden.

Na overleg met organisatoren is overeen gekomen dat we nu tot 25 equipes kunnen gaan. Het aantal plaatsen op minstens 1 camping dat van electriciteit is voorzien is beperkt en dat betekent dat er gedeeld moet worden waardoor het gebruik van apparaten die veel stroom vragen niet mogelijk is.

Het is natuurlijk nog helemaal niet zeker of alle equipes die zich gemeld hebben als belangstellende ook daadwerkelijk meegaan dus wie zich nog niet als belangstellende hebben inschreven kunnen dat natuurlijk nog steeds doen. Mocht het zo zijn dat er bij de definitieve inschrijvingen meer dan 25 equipes zich melden dan gaan degenen die nu al geregistreerd staan voor.

In het vorige clubblad heb ik beloofd om iets meer over de geschiedenis van Slowakije te vertellen hetgeen ik nu ga proberen.

Slowakije of Slovakije is een republiek in Centraal Europa, die zich op 1 januari 1993 losmaakte uit Tsjecho-Slowakije, dat daardoor ophield te bestaan. De officiële benaming is Slowaakse Republiek (Slowaaks: Slovenská Republika). De hoofdstad is Bratislava.

Het land wordt begrensd door Tsjechië in het noordwesten, Polen in het noorden, Oekraïne in het oosten, Hongarije in het zuiden en Oostenrijk in het westen. Het is een overwegend bergachtig land, dat gedurende de twintigste eeuw weliswaar één geheel vormde met het taalkundig en cultureel nauw verwante Tsjechië, maar dat in de eeuwen daarvoor een heel andere ontwikkeling had doorgemaakt. Slowakije behoorde eeuwenlang tot Hongarije. De emancipatie van het Slowaakse volk kreeg pas laat gestalte.

Tot 1918 was Slowakije onderdeel van Oostenrijk-Hongarije en viel het onder het Hongaarse deel. Van 1918-1939 was het een onderdeel van Tsjecho-Slowakije dat na de Eerste Wereldoorlog ontstond. In de periode 1939-1945 was het als Slowaakse Republiek formeel een zelfstandige staat, in de praktijk een satelliet van nazi-Duitsland. Van 1945-1992 was het weer onderdeel van Tsjecho-Slowakije. Op 1 januari 1993 splitste Tsjecho-Slowakije zich in Tsjechië en Slowakije.

Op 29 maart 2004 trad Slowakije toe tot de NAVO en op 1 mei 2004 tot de Europese Unie. Op 1 januari 2009 trad het land ook toe tot de eurozone.

In Slowakije is de euro het betaalmiddel.

Slowakije heeft een gematigd klimaat. De temperaturen liggen tijdens de wintermaanden rond de 0 graden en tijdens de zomermaanden rond de 20 graden.

In het volgende clubblad iets meer over natuur en cultuur.

Namens de Activiteiten Commissie  
Jannie van der Torre-Hoek

## Dan denk ik aan Brabant.....

Na de mooie herfst rally in Woudenberg gaan de voorbereidingen voor de herfst rally 2017 gestaag verder. Afspraken worden gemaakt met een mysterieuze gids in de nabij gelegen Hertogstad en een vaartocht over de Bossche wateren blijkt misschien toch mogelijk.

Heusden, de prachtig gerestaureerde vesting aan de Maas, zullen wij bezoeken en de kaarten voor wandelingen en fietstochten in en rond de bossen en vennen liggen al klaar.

Dit deel van Brabant heet de Langstraat, van oudsher bezig met leer en schoenen. Ook hier maken we nader kennis mee.

Op de camping hebben wij de beschikking over een mooie binnenruimte waar activiteiten georganiseerd kunnen (en gaan) worden.

En, tenslotte, de rust en schoonheid van het Brabantse land krijgt u er zomaar bij!!!

Tot ziens in Brabant waar het leven goed is.  
Paul van Wijk



## Samenstelling bestuur en commissies

### Bestuur

Voorzitter	Jaap van der Torre	+495948999571	<a href="mailto:voorzitter@soliferclub.nl">voorzitter@soliferclub.nl</a>
Secretaris	Didi Lindhout	071-3616156	<a href="mailto:secretaris@soliferclub.nl">secretaris@soliferclub.nl</a>
Penningmeester	Leo van Boheemen	0165-315242	<a href="mailto:penningmeester@soliferclub.nl">penningmeester@soliferclub.nl</a>
Activiteiten commissie	Jan Molenaar	0314-642815	<a href="mailto:ac@soliferclub.nl">ac@soliferclub.nl</a>
Technische commissie	Piet Goudriaan	0348-562456	<a href="mailto:tc@soliferclub.nl">tc@soliferclub.nl</a>

### Activiteiten commissie

Voorzitter	Jan Molenaar	0314-642815	<a href="mailto:ac@soliferclub.nl">ac@soliferclub.nl</a>
Lid	Lillian van der Hout	010-5114344	
Lid	Jannie van der Torre	+495948999571	

### Redactie commissie

Voorzitter	Didi Lindhout	071-3616156	<a href="mailto:redactie@soliferclub.nl">redactie@soliferclub.nl</a>
Eindredactie/Opmaak	Hans en Gerrie Schoots	06-20436642	
Lid	Jacob Dijkhuizen	0182-616127	
Lid	Onno de Gans	079-3212173	
Websitebeheer	Arjan van Wakeren	0591-644675	
Websiteredacteur	Jacob Dijkhuizen	0182-616127	

### Technische commissie

Voorzitter	Piet Goudriaan	0348-562456	<a href="mailto:tc@soliferclub.nl">tc@soliferclub.nl</a>
Lid	Reinier Bijkerk	034-3430783	

### Secretariaat en Ledenadministratie

Didi Lindhout	071-3616156	<a href="mailto:secretaris@soliferclub.nl">secretaris@soliferclub.nl</a>
---------------	-------------	--

### Archief

Jan Molenaar	0314-642815
--------------	-------------

### Advertenties en PR

Jaap van der Torre	+495948999571	<a href="mailto:pr@soliferclub.nl">pr@soliferclub.nl</a>
--------------------	---------------	--

Bankrelatie: NL 88 INGB 0004 3260 91  
 Jaarcontributie: € 32,50 bij tijdige betaling, bij voorkeur via automatische machtiging.  
 € 42,50 na betalingsherinnering.  
 Website: [www.soliferclub.nl](http://www.soliferclub.nl)

# SOLIFER



## MARTENS CARAVANBOUW

*VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE*

Kom naar onze showroom:

Mercuriusweg 32  
6971 GV Brummen  
Tel. 0575 561486  
Fax 0575 562098

[www.martenscaravans.nl](http://www.martenscaravans.nl)  
[info@martenscaravans.nl](mailto:info@martenscaravans.nl)



Indien onbestelbaar: M. van Keulen, Violierstraat 47, 5402 LA Uden